



*Vaste Rots van mijn behoud,  
als de zonde mij benauwt,  
laat mij steunen op uw trouw,  
laat mij rusten in uw schauw,  
waar het bloed, door U gestort,  
mij de bron des levens wordt.*

Gezang 174

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve zorgzame man, onze vader, schoonvader en geweldig trotse en fantastische opa

## Hendrik Theo van der Hulst

Utrecht, 14 februari 1951

Hilversum, 22 februari 2022

Theo is thuis.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op dinsdag 1 maart om 10.30 uur in de aula van Crematorium Laren, Weg over Anna's Hoeve 1 in Laren NH.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium.

Mocht u niet bij de plechtigheid aanwezig kunnen zijn, dan kunt u het afscheid mee beleven via livestream.

U gaat daartoe naar [www.liveuitzendingen.nl](http://www.liveuitzendingen.nl) en logt in met de unieke inlogcode: 95851AC6

Rina

Marco en Annemieke  
Ruben, Carlijn

Michiel en Jannie  
Daniël, Laura

Jord en Arianne  
Thyrza, Diône

Jeroen en Daphne  
Jasper en Anna  
Melanie en Raymond  
Fayenne

Willem Barentzweg 156  
1212 BP Hilversum